

# Onze klok is gestolen

## Witte Dorp gedupeerd

### f250,- beloning voor de gouden tip

*Teleurstelling, verbijstering. De 'DAF' klok, hét symbool van de vernieuwing van ons Witte Dorp, is gestolen.*

De plaats van de klok aan het Burghplein is nu leeg. De klok werd op Koninginnedag vorig jaar feestelijk onthuld door wethouder N. van der Spek, de familie Van Doome en de DAF directie. Wij waren als buurt trots op de klok. De klok was, net als de 'oude' klok bij de toenmalige DAF fabriek een bekend centraal punt geworden.

### Vandalisme

Vandalisme was de klok en ook het Burghplein, tot dusver vreemd. Daar was de wijk trots op. Het kostbare geschenk ter gelegenheid van de ingebruikneming van het Burghplein door de familie Van Doome en de DAF-fabrieken leek ongeschonden te blijven. Totdat midden vorige week, 's nachts de klok met paal en al uit de grond is gerukt. Omwonenden hebben 's nachts wel wat geluiden gehoord, maar daaraan werd verder geen aandacht besteed. De volgende morgen was er slechts een gat in de grond met kapotte stoeptegels rondom. Er is onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie door het bestuur van de Stichting Het Witte Dorp. Hiermee hebben wij onze klok nog niet terug. Daarom wil het bestuur in deze extra editie van 'Wit op Zwart' een oproep doen aan de wijk: We willen onze klok terug! Wie weet waar onze klok is of wie heeft informatie die kan leiden tot de terugkomst van de klok?



### De vermiste klok in betere tijden

### Beloning

De Stichting wil de 'gouden' tip belonen met f250,-, tweehonderdvijftig gulden. Wijkbewoners die meer weten wordt verzocht contact op te nemen met de voorzitter van de Stichting:

Veronique Marks, Burghstraat 8,  
tel. 212 98 90.

Wijkbewoners, laat ons niet in de steek! Onze klok moet terug!

Stichting Het Witte Dorp